

Noter fra Borgermøde – 'glad i grønne skove'

den 29. april 2019 16.00-19.00, kantine i Vester Skerninge

Referent Ida Marie Andersen

Velkomst v/ Bruno Hansen.

Borgermødet kom i stand efter Det Grønne Råds tur rundt til de sydfynske skove. Her blev der formuleret ord og tanker om kommunal skovdrift med et længere sigte. Denne proces sparkes i gang med dette borgermøde. Kommunen har 290 ha skov. Der er mange politiske ønsker til skovene og mange funktioner i skovene: beskyttelse af natur- og kulturarv, biodiversitet og fritidsmuligheder. Der skal findes en balance mellem at bruge skoven og passe på naturen. "Glad i grønne skove" er en optimistisk indgang til emnet.

Introduktion til mødet v/ Marianne Wedderkopp.

Der er mange fremmødte med forskellige interesser. To udvalg er repræsenteret MNU og TEU, som repræsenterer hhv. myndighed på naturområdet og drift.

I skovstrategien skal vi prioriterer hvilke indsatser, der skal være hvor. Der er nogle stedbundne kulturværdier i vores skove, som for eksempel gravhøje. Så er der nogle naturværdier, som vi aktuelt har en naturkonsulent til at udarbejde en rapport om. Ideen med dette møde er, at få ønsker og ideer til, hvordan borgerne gerne vil bruge skovene. Der blev henstillet til, at hvis man havde andre problemstillinger skulle man tage dem Søren, Birgitte eller Marianne i pausen.

Det, som kommer ud af dette møde, bliver båret med videre i arbejdet med skovstrategien.

Kulturhistorien i vores skove v/ Esben Hedegaard og Anita Lillevang, Svendborg Museum.

Esben Hedegaard fortalte, at museet er i gang med at skrive bidrag om kulturhistorien i de kommunale skove til skovstrategien og har foretaget besigtigelser i forbindelse med dette. Museet har tidligere skrevet en bog om lystskove.

Sydfyn har mange skove og noget specielt med Svendborg er, at der er hele tre lystskove.

I den gamle købstad boede folk inde bag byporten af forsvarshensyn. Der var mange mennesker på et snævert areal. Hvis man skulle date nogen, foregik det i

lystskovene. De unge mennesker tog ud i skoven med musikanter og dansede. Kultur minder her fra kan stadigvæk genfindes indridsede hjerter i træerne.

Senere udviklede det sig til skov pavilloner, hvor man kunne købe kaffe og kage.

Ikke alle var lige begejstrede for denne uterlighed og nogle af byens præster prøvede at få det stoppet, men det lykkedes ikke. Svendborgenserne ville feste.

Navnet Svendborg kommer af "Svineburg". Navnet formodes at komme af, at der før skovforordningen kom i 1805, var tradition for have græsningshaver for dyr i skovene.

Svendborg var således et sted, hvor man kunne lægge til, når man kom forbi med skib og få en svineside ombord. Man kan stadig i stednavne finde referencer til skovgræsningen i ordene "løkke" og "have", som henviser til indhegnet græsningsområder i skovene. Det indgår f. eks i ordene "hestehave", "kohave" og "skovløkke".

Denne praksis blev ændret med skovforordningen i 1805. I det græsning i skovene ødelagde mulighederne for skovdrift, da svinene spiste alt, hvad der kom op.

Sofielund har en fortid som driftsskov med skovveje og grøfter. Her er ikke så mange kultur minder.

De fortids minder der ligger på skovene er i højere grad bevaret, da de på markerne er pløjet op.

Typer af kultur minder: Diger, højryggede agre, gravhøje og stier (kirkesti).

Anita Lillevang:

Er ansat som konsulent af Svendborg Museum til at kortlægge hvilke fortids minder og fortællinger, der er i skovene. Svendborg Kommune har bedt museet løse opgaven.

Et eksempel på et sted hvor dette er sket er Skovmøllen.

På skovmøllen er der i dag naturskole, men stedet har ikke altid været skov. Gamle kort viser, at der ikke var skov i 1889. I 1918 var der mere skov, men de gamle kort skelner ikke mellem frugtplantage og skov. Weber familien havde frugtplantage der frem til 1970. I 1998 blev det solgt til kommune, som fældede frugttræerne og lavede skovrejsning.

Der er flere kultur minder på stedet. Der er lavet serpentineveje, fordi man ikke kunne transportere æbler op og ned stejle skrænter, der er veje, som er befæstede veje med småsten og vandløb er omlagt for at skaffe vand til møllen. Et stendige fortæller en historie om et udslusningsprojekt for straffefanger. Projektet blev nedlagt igen, da man fandt ud af, at fangernes kammerater gemte ting til dem i stenene, som stoffer og smøger.

Naturen i vores skove v/ Arne Bruun.

Arne Bruun fortalte om de forskellige dyr og planter, som vi kan finde i vores skove i Svendborg kommune.

Svendborg kommune har 290 ha og noget særligt for byen er, at man sjældent har mere end 1 km til skov.

Skovene har stor forskellighed med eg, bøg, gran, kirsebær og birk. Tidligere fjernede man dødt ved, men nu har vi hele nedbrydningsforløbet i skovene.

Da det giver liv til andre arter. Billen guldbassens larver lever f. eks. i dødt ved. Svampe nedbryder også ved og frigiver næringsstoffer til træer og planter.

Der blev opfordret til, at man lægger sig ned i skoven og kigger op, så man ser skoven i et andet perspektiv.

Aktuelt er der mange urter, inden skoven springer helt ud. Anemoner, skovsyre og firblad er nogle af de arter, der blomstrer tidligt.

Insekter:

Der er flere sommerfuglearter, som lever på nogle bestemte planter f.eks. citronsommerfuglen er afhængig af tørst. Kejserkåben lever i Carolinelund og Rantzausminde skov.

Iris lever i Carolinelund og suger saft fra egetræerne top, den ses derfor sjældent, men kan dog ses, når den henter fugt i skovbunden.

Oliebillen lever i skovens blomster. Dens larver skal leve i et bibo. De kan vente eksempelvis på en vorterod på, at der kommer en bi forbi. Oliebillen er stor og virker kluntet, men kan klare sig, fordi den er giftig.

Forskellige naturtyper:

Fugtige områder i skoven giver liv til mange dyrearter: Guldsmedens nymfer lever 3-4 år i vandhul, inden de bliver voksne. Der er padder som springfrøer, der er en skovfrø.

Det sjældneste dyr er forårsferejen, som er et lille dyr, der lever i midlertidige forårsudtørrende vandhuller. Man kan være heldig at opleve den nu.

Lysåbne områder: Her er grusgraven i Stevneskoven en god lokalitet. Det åbne landskab giver lys og varme, når solen bager på skråningerne.

Her findes markfirbenet, som kun er registreret fire steder i kommunen. Den står højt på mange fugles spiseseddel. Her er også snoge.

Natsværmeren blodplet flyver om dagen og har sorte og gule larver. Den er meget giftig.

Af større dyr er der hasselmus i Svendborgs skove. Den findes ikke ret mange steder i Danmark. Der er mange af dem bl.a. i Sofielund. Den kan godt lide kaprifolier. Man har lavet et projekt i skoven for, at sikre dens levevilkår, da vi har en særlig forpligtelse til at passe på den. Naturama har fået levende hasselmus, så man kan se dem der.

Sorte egern har vi også. De er ikke en anden art men en oprindelig sort race. Der kører pt. et projekt på Langeland for at bevare den og forsøge at undgå, at den bliver blandet med det røde egern, som er indført.

Spætmejsler og grønspætter er nogle af de sjældne fuglearter, som vi har her. Grønspætten findes ikke på Sjælland og har et meget karakteristisk waq waq waq kald. Den findes i Hallingskoven, Carolinelund og Sofielund.

Gruppearbejde 1: Opsamling i plenum v/ Marianne Wedderkopp.

Gruppe 1:

- Ingen funktion er vigtigst. Alle funktioner er lige vigtige.
- Langsigtet planlægning af skovene (30 år).
- Zonering så der bliver plads til både naturskov og outdoorsport.

Gruppe 2:

- Rekreation og stilhed, (fyldte meget i drøftelsen).
- Naturskov/urørt skove (fyldte meget i drøftelsen).
- Ikke enighed om hvorvidt opdeling i zoner er en god ide.
- Undervisning til børn.
- Områder uden MTB og hunde, der gør – måske behov for flere hundeskove.
- Faciliteter: Gode stier så alle kan komme i skoven, kaffepletter og toiletter efterspørges.
- Plads til alle under hensyn til skoven.

Gruppe 3:

- Alle skal være der, ingen brug er forkert eller rigtig.
- Områder uden hunde og MTB.
- Stille skov.
- Prioritere biodiversitet og klima højt.

- Skovene bestemmer, skovenes fysiske karakteristika skal være bestemmende for hvilke funktioner, der skal være hvor.

Gruppe 4:

- Skovene har en funktion i forhold til biologi og klima.
- Oplevelser i skoven
 - Fred og ro
 - Rum for aktiviteter
 - Naturoplevelse
 - Funktionsopdelt skov med zoner
 - Ikke rod
- Brugerråd kan komme konflikter i forkøbet.

Gruppe 5:

- Forskellige skov med forskelligt indhold.
- Mindre kultivering og mere natur, flere gamle træer (biodiversitet).
- Formidling af kulturarv, natur, planter, dyr og sten fx med QR koder.
- Afstandspæle langs stierne.
- Træerne skal have lov til at blive gamle.

Opsamling 2. gruppearbejde: Ønsker og idéer til brugen af den valgte skov.

Skove: Stevneskov, Gl. Hestehave og Hallingskov:

- Generelt for skovene gælder, at der er meget aktivitet, alle vil gerne være der
- Stille skov skal måske ikke være her.
- Der er MTB spor, arbejde med Trail-center.
- Uberørt natur.
- Etablering af toiletter og bænke.
- Formidlingspotentiale - kommunikation på tværs af de forskellige interesser.
- En hundeskov mere

Skove: Egenappe og Skovmøllen

- Ikke så mange modsatrettede interesser.
- Naturskole.
- Savner viden om hvad de forskellige skove indeholder og finder det svært dermed tage de forskellige naturhensyn.
- Urørt skov forslag om mere.
- Vandressourcen – mere fokus på vand.
- Biodiversitet.
- Interessekonflikter cykling og andre aktiviteter/interesser.
- Stisløjfer på øhavsstien, så man kan gå rundt og ikke bare en retning.

- Se mere på biodiversitet end økonomisk drift.
- Skabe korridor med skovrejsning til Hallingskoven.

Skove: Juulgårdskoven og Rantzausminde

- Sektionere mere.
- Urørt skov.
- Juulgårdskoven – læringsrum for skolen/skoleskov .
- Overnatning i det fri - flere shelters.
- Motionsstier og orienteringsløb.
- Genetablere ridestier, der har været en tidligere.
- Friholdt for støjende aktiviteter.
- Der var uenighed om, hvor vidt der skal være skovdrift på stedet, aktuelt er der store værdier i egetræerne, som står der og er blevet passet.
- Bevare de højryggede agre.

Skove: Sofielund og Høje Bøge

- Skov som har været præget af skovdrift med meget ensartede træer. En lidt kedelig skov.
- Granområde - nyplantet område med gran, blev betragtet som uhensigtsmæssigt.
- Biodiversitet og CO₂-lagring.
- Ønsker til fremtidens Sofielund:
 - Store lysninger med græsning
 - Rekreativt
 - Slyngede stier på tværs
 - Naturnært,
 - Træruiner, der får lov at stå,
 - Nogle syntes ikke at der måtte ligge gamle træer, det skal være ryddet.
 - Toiletter
- Høje Bøge skal bevares med høje bøge.

Skove: Caroline Amalielund/Musefælden og Rottfælden, Kobberbækskoven, Christiansminde

Caroline Amalielund:

- Der blev stillet et forslag om at hele området udnævnes til urørt/vild skov i al fremtid (fredning) og bliver koblet med Ørkildfredningen. Kun vedligeholde stierne. Bynær naturskov er unikt i Danmark.
- Sikre at træerne bliver gamle.

Kommentar fra øvrige deltagere: hvis der er stier, skal træer, der er til fare for besøgende, fældes.

Kobberbækskoven:

- Skab sammenhæng mellem Kobberbækskoven og ellesumpen syd for.

Christiansminde:

- Fældet meget - lad det være.
- De to spor - lave funktionsopdeling ét til vandrere og ét til aktiviteter.

Mening: Bekymring for at borgerne ikke bliver hørt i forhold til foreninger.

Ting som blev nævnt som ikke kom frem i plenum:

- Der var ønske om en faunapassage i Kobberbækken.

Evaluering

Godt ved i dag:

- Godt initiativ.
- Velorganiseret og godt styret.
- Alle fik mulighed for at sige noget.
- Forskellige interesser har lyttet til hinanden.
- Glædeligt med politikertilslutning.
- At blive hørt.
- Godt med forskellige ønsker.

Hvad kan blive bedre til næste gang:

- Uklarhed omkring procedure for hvad forløbet er fra input i dag til skovstrategi.
- Oplæg unødvendige.
- Godt med oplæg.
- Mere politisk debat – vil gerne have den politiske diskussion med politikerne.
- Mere viden om skovdrift – diskussion om drift efterspørges – vil også have lov til at kritisere.
- Uklar overskrift i annoncen: Glad i grønne skove – ikke dækkende.
- Ikke er så mange unge mennesker, savner at de er repræsenterede.
- Ide om brugerråd - skabe positiv dialog om fremtiden.

Afslutning v/Bruno Hansen

Bruno afsluttede med at sige, at det har været en spændende eftermiddag med forskellige meninger med input til at få en anden tilgang til skovene. Det kan være der kommer en runde mere senere.

Skovstrategi borgermøde den 29. april 2019.

Opsamling af ønsker og idéer fra de enkelte grupper – tekster på kort v/dof

Gruppearbejde 1: Generelle ønsker og idéer til brugen af de kommunale skove.

Kort fra plenum

Gruppe 1

- Skov på naturens præmisser (*mere biodiversitet, skoven også en egenværdi, gamle træer*)
- Planlægning – zonerings (*fordel aktiviteterne, variation, respekt for kulturhistorien, ro/stilleområder*)
- Skov til funktionelle ønsker – ALLE (*børnelege, ikke tivoli*)

Gruppe 2

Se referat

Gruppe 3

- Mountainbike/dyreliv
- Biodiversiteten skal prioriteres
- I skovens dybe stille ro skal der være rum til fordybelse

Gruppe 4

- Brugerråd – Fælles fodslag (uden konflikter), skovdemokrati
- 'Aktivitetsrum'
- Naturoplevelser, dyr, planter, svampe og insekter
- Biologisk og klimamæssig funktion
- Funktionsopdelt skov(e)
- Fred og ro
- Skoven som CO₂-lager Klimaændring
- Mere biodiversitet, Natur

Gruppe 5

- Forskellige skove, forskelligt indhold
- Minus kultivering
- Plus biodiversitet
- Formidling om: kultur, km.-sten, planter, dyr osv.

Stemningsreferat gruppearbejde 1 – gruppe fem

Folk arbejdede koncentreret med at skrive kort. Alle kortene blev brugt. Der var mange input og folk var generelt konstruktive.

Information om natur og kultur

Variation i skovtyper

Brug der er tilpasset med plads til alle,

Fristeder, ro og fordybelse

Mere vådområder i skovene

Der var noget murren over Mtb, løse hunde og skovhugst.

Deltagerne repræsenterede: gå dig glad, Svendborgs skovvenner, vildmændene, Naturvejleder, Christiansminde hotel, Museum, underviser.

Kort fra bordene (som ikke kom med i plenum)

Gruppe 1

- MTB
- Børneleg
- Overnatte
- Allemandsret-koncept, fribrug
- Levende kulturarv: dedikeret fest/dans/musiksted i skovene i stil med traditionsbrug
- Sidde-områder
- Opholdssteder (bænke, borde)
- Picnic steder
- Fælles spiselig skov/skovplantage, hvor der har været tradition for plantager (public orchard)
- Rekreative skove
- Mangfoldighed
- Giv adgang til brugergrupper og prioriter og fordel brug
- Hensigtsmæssig opdeling for aktiviteter (mennesker)
- Egenverdi (skoven har en værdi i sig selv)
- Ikke fokus på økonomi, men almeninteresse
- Dyreliv
- Naturværdier
- Stier med variation
- Prioriter del af skoven til hugst og skovdrift
- Bevar og skilt med kulturarv (ikke tivoli)
- Ro
- Stilleområder
- Biodiversitet (øge)
- Naturlig rekreativt områder

- Vild skov og biodiversitet
- Stor variation: gammel/ny, forskellige arter, dødt ved nedbrudte træer
- Dyreliv, fugleliv
- Tilgængelighed for mennesker
- Adgang til at nyde naturens dyre- og planteliv
- Gåture, gode stier
- Ro og fred
- Ro/Brug (zoneret for brugen)
- Gåture
- Outdoor
- Trail, Run
- Uberørt skov
- Biodiversitet

Gruppe 2

- 'Stilhed' - Helt stille skov
- Faciliteter – pausepladser/kaffepletter
- Sport i naturen (MTB)
- Naturoplevelser med aktiviteter
- Naturbevarelse
- Fritidsoplevelser året i gennem
- Basis for en samlet naturoplevelse mellem skov og tilstødende arealer
- Slut med kommunale skove som produktionskov (økonomi)
- Dyreliv
- Minimum 50 % urørt skov
- Gode stier
- Toiletter
- Fritidsoplevelser året igennem
- Flere hundeskove
- Undervisning
- Afslapning/afstressning
- Ro og fred
- Rekreation

Gruppe 3

- Kun 10 % 'urørt skov'
- Kun lille hugst
- Tilvækst mindst 75%
- Omlægning af skovdrift – ikke stamme op
- Plante meget mere skov
- Se skovene med udgangspunkt i klima
- Naturoplevelser
- Motion

- Et rigt dyreliv giver gode skovoplevelser
- Modpol til de private skove = ingen drift

Noter fra facilitator:

- Private skove bruger – der må nøjes med at have skovhugst? (Marianne)
- Ser med bekymring – Tivoli
- Interesseorganisationer, der tegner hvad vi vil med vores skove
- Ikke tilfreds med oplæg – det kunne man høre alle steder
- Fugleyngetid – forbudt med skovarbejde, dårlig med flis
- Kritik af skovplejen
- Naturudvikling – arter mere end aktiviteter.

Gruppe 4

- Ro opladning
- Stilhed og meditation
- Gåture i fred og ro
- Et 'grønt' cykelbånd på tværs af byen/kommunen
- Opdatering af den røde vandrerute
- Gåture
- Outdoor = motion og luft
- De(n) multifunktionelle skov(e)
- Alsidighed
- Respektere naturen – uden adgang
- Generel oplevelse af skoven
- Dyreoplevelser
- Naturoplevelser: træer – fugle, insekter, sorte egern
- Kultur/natur formidling
- Typografbillen – kan den ødelægge voksne træer??
- Hvorfor skal skoven være en losseplads af væltede træer v/Kai R.

Gruppe 5

- Invasive arter – oplysning – Ramsløb
- Adgangsforhold – både for alle og visse dele med vanskelige adgangsforhold
- Økonomi kontra naturskove – føre ideer ud i livet
- Forskellighed i naturtyper
- Optaget af den forskelligartede skov
- Læring: natur, bæredygtighed, miljø, mm.
- Skove til dagophold året rundt (undervisning udflugt, oplevelser)
- Bruge skoven til motion/gåture
- Mere tværfagligt samarbejde om formidling af skovene

- Fristeder
- Afmærkning af 'kulturer'
- Kulturhistoriske fortællinger og oplevelser
- Historie formidling
- Bedre information om de kulturhistoriske minder i skovene
- Motion – 'km.-sten'
- Katedral (*jeg husker noget med stemninger*)
- Tilpasset drift – store maskiner er et problem
- Minus skovhugst
- Aktivitet: vandre, cykle, MTB, ridning osv.
- Motion
- Temaer
- Meditation
- Rekreative formål (mindfulness, yoga ets.)
- Ro i skoven
- 'Stille' pletter
- Rekreation
- Kulinariske oplevelser
- Sammenhæng
- Oplevelser
- Del af fremtidig 'levested'
- Flere kløverstier
- Vilde skove
- Opsøger skov for at få kendskab til oplever i naturen
- Regulering af adgang for hunde og mountainbikes
- Mere vand i skovene

Gruppearbejde 2: Ønsker og idéer til brugen af den valgte/'din' skov.

Post-it fra bordene

- *Sofielund, Høje Bøge, Christinedal og Poul Smeds Mose*
 - Høje Bøge bevares (som høje bøge)
 - Ryd op i skoven
 - Undgå lige kørespor
 - Ikke mere afdrift i Sofielund
 - Nåletræsplantager fjernes
 - Ingen nåletræs nyplantninger i Sofielund
 - Skov som naturresource, CO₂-lager, bygningstømmer
 - 50% urørt skov, blandingskov, skovlysninger

- Flere gamle træer
- Juletræsstykke til rigtig skov
- Tilvækst opgøres pr. skov

➤ *Juulgårdskoven og Rantzausmindeskoven*

- Skoleskov – prioriter læring
- O-klub
- Overnatning i det fri
- Motionssti
- Særskilt ridestier (igen)
- Skoven bør i fremtiden friholdes for organiseret og støjende fritidsfornøjelser
- Ingen skovdrift i fuglenes yngleperiode (1. april til 1. august)
- Naturoplevelser
- Holde tivoli væk
- Skånsom/effektiv pleje
- Produktionsskov på dele af skoven – høj CO₂ binding og høj værdi i kr.
- Bevar de højryggede agre – lav fortælling herom

➤ *Egenappe og Skovemølleskoven*

Egenappe: urørt

Skovemølleskoven:

- Urørt skov
- Diversitet
- Vand
- Interessekonflikter
- Ingen økonomisk drift i kommunale skove
- Vand
- Skovrejsning (sedler sat på mod nord og vest for skovmølleskoven – på Bjørnemosegårds areal)
- Skovkvaliteten skal beskrives for de enkelte sektioner
- Invasive arter
- Sløjfe på Øhavsstien
- Natur på cykel, Den grønne cykelrute

➤ *Skov ved Vindebyøre*

- Hvad er funktionen af skoven?
- Kvaliteten?

➤ *Kobberbækskov*

- Kommunen skal erhverve areal hvor Kobberbækken løber mellem skovene

- Købe den private del af Kobberbækskoven
- Lade træerne blive gamle
- Naturskov

➤ *Caroline Amalielund/Rottfældeskoven*

- Fastholdes som børne/familieskov (seddel sat på i den nordlige del)
- Naturlegeplads (seddel sat på i den nordlige del)
- Picnic bænke
- Caroline Amalie som naturskov i fri udvikling – fredes + Ørkild fredningen
- Forbedre skovens vandløb – frilagt faunapassage til havnen

➤ *Christiansminde*

- Mere offentlig information ved ændringer, hugst i skovene
- Urørt – så vidt muligt
- Forskellige spor til hhv vandre og cykel
- Bevar stierne

Stemningsreferat gruppearbejde 2 – gruppe 5 (Kobberbækskoven, Caroline Amalieskoven, Christiansminde)

Flere af deltagerne havde en bestemt interesse, mens andre havde mere generelle interesser for skovene.

Lysfiskerinteresse for at Kobberbækken bliver åbnet (i forbindelse med SIMAC) og der laves en frilagte faunapassager.

DN Interesse for at hele Caroline Amalielund gøres Caroline Amalielund gøres til naturskov i al fremtid. Det vil give en unik beliggenhed af naturskov i byen. Det vil også give et stort fredet område i sammenhæng med Ørkildfredningen. Gran fjernes.

Christianmindes interesse for at hugsten stoppe i Christianminde og at to stiforløb bliver funktionsopdelt, så noget er til gående og andet til vandring.

➤ *Stevneskoven, Gl. Hestehave og Halling skov*

- Plads til alle
- Fred og ro (Stevneskoven)
- Pas på dyrene - sorte egern (Stevneskoven)
- STOP ulovlig mountainbike (Stevneskoven)
- 'Stille plet' (GL. Hestehave)
- Stilleområder (grusgraven)
- Stille skov uden cykler, hunde, løbere
- Hundeskov (Gl. Hestehave)
- Jernbanestien formidling om historien
- Grusgrav formidling om råstofudvindingen
- Æblelager formidling om æbleplantagernes historie
- Naturoplevelser

- Naturlegeplads
- OCR bane (forhindringsbane)
- Trailcenter
- Fritidsaktivitet (MTB)
- Mere natur (seddel sat på helt mod øst i Halling skov)
- Halvtag med bænke, toilet (seddel sat på helt mod øst i Halling skov)
- Klima først, nul-fældning, fritstående træer.
- Teknikbane
- Stillezone
- Nul penge/indtjening på skovdrift
- Minus mountainbike

➤ *Troldeskoven, Tyveskov, St. og Ll. Byhave og Byhavegård*

Ingen deltagere