

Langdysse fra yngre stenalder - Brudager

Et gravanlæg fra bondestenalderen

Langdyssen ved Brudager er omkring 60 meter lang og 17 meter bred, og er orienteret næsten nord-syd. Dyssen er gravanlæg fra yngre stenalder (bondestenalderen), og langdysser hører til de ældste, opført af de første bønder i Danmark.

Tragt bægerfolket som de kaldes, opførte mellem 3400 f.Kr. og 3100 f.Kr. omkring 20.000 dysser, og langdyssen ved Brudager er en af dem. Et særligt træk ved denne langdysse er til forskel fra andre, at den er forsynet med 2 randstenskæder, hvor der i den ydre kæde er bevaret 52 sten og i den indre 45 sten.

To gravkamre

Langhøjen rummer to gravkamre. I den sydlige ende af højen ses rester af et forholdsvis stort gravkammer og midt i højen ses resterne af et mindre, oprindeligt rektangulært kammer. Da højen blev bygget for mere end 5000 år siden, var begge kamre dækket af jord, så kun dækstenene var synlige, og indtil begyndelsen af 1800-tallet var begge gravkamre stadig intakte med dæksten.

Gravkamrene er ikke lige gamle, men hvilke af dem, der er ældst er vanskeligt at fastslå, da de formentlig er anlagt relativt kort tid efter hinanden. Ud fra kammerformen og placeringen i højen er det dog overvejende sandsynligt, at den ældste grav er det lille, rektangulære kammer. Hverken højen eller kamrene er undersøgt og der foreligger ingen oplysninger om fund i kamrene, da dækstenene blev fjernet.



På langhøjen ved Brudager findes en del plantearter, som er karakteristiske for vegetationstypen overdrev. Her er vist græsarten *almindelig hvene*, *liden klokke* og *sankt hansurt*, som alle vokser på højen.



1. Ydre randstenskæde 2. Højre randstenskæde 3. Lille kammer 4. Store kammer

Levende historie

Fortidsminder fungerer som små fredede øer i det dyrkede landskab, hvor dyr og planter har et fristed. På langhøjen ved Brudager finder du en række plantearter, som er tilpasset lysåbne, tørre og næringsfattige levevilkår, bl.a. liden klokke, almindelig pimpinelle, blåhat og græsbladet fladstjerne. Vegetationstypen kaldes for et overdrev, og den er et resultat af, at højen igennem lang tid har været afgræsset.



Neolithic long dolmen - Brudager

The long dolmen before you is around 60 metres long and 17 metres wide, and is oriented virtually north-south. Dolmens are burial mounds from the Late Stone Age (Neolithic period). Long dolmens are among the oldest type of burial mound and were built by the first farmers to inhabit Denmark.

Between 3400 BC and 3100 BC, the Funnel Beaker people as they are called built around 20,000 dolmens. This dolmen is one of them. It contains two burial chambers. At the southern end of the dolmen you see the remains of a relatively large burial chamber, while in the centre you see the remains of a smaller, originally rectangular chamber.



Svendborg
Kommune